

FOGEDMÆRKSPOSTEN

Din Avis

Oprydningsdagen i uge 42.

På generalforsamlingen i maj annoncerede formanden, at der den første søndag i uge 42 blev afholdt en oprydningsdag på vores fællesareal på stranden. Og i referatet, der blev udsendt godt en måned senere, kunne man læse følgende:

Ved siden af vores brændeplads har foreningen jo et stykke jord med træer og der trænger til oprydning, Så derfor ønskes der tilmelding til en oprydningsdag og det bliver i uge 42, søndagen kl . 9.00. Foruden nogle hænder osv. gerne en god motorsag og en traktor. Koordinator for dette er Lars fra Bestyrelsen, og ham kan man henvende sig til. Hvis det kun bliver bestyrelsen der melder sig, så bliver det udsat skulle jeg hilse og sige.

Uddrag af referatet fra generalforsamlingen.

Lars P. Pedersen havde lavet et rigtigt godt forberedende arbejde, idet han gennem diverse forbindelser havde fundet en entreprenør, som var villig til at hjælpe os med en maskine, der var som skabt til jobbet. Desuden havde han sammen med andre allerede dagen før "oprydningsdagen" fældet en masse piletræer, som nærmest stod som ukrudt langs med stien, som fører fra Lupinvej mod stranden. Det var så disse piletræer, som skulle fjernes og lægges på bålpladsen.

Om søndagen kl. 9.00 mødte vi så op – alle iklædt arbejdstøj til formålet. Og så gik entreprenørmaskinen, en gummiged med frontskovl lavet som en kæmpesaks i gang. Kæmpestor var den, og som den kunne arbejde. Med gabet vidt åbent moslede den sig ind i en dyngge grene, tykke og tynde i et virvar, og lukkede så kæberne sammen om grenene under en kraftig knasende lyd fra grene og træer, når de knækkede.



Grenene knækkede som tændstikker, når gummigedens kæber lukkede sig.



Der var rigeligt at se til for alle.

Der var rigeligt at se til for alle. For så snart gummigeden kørte væk med en stor mundfuld grene strømmede alle mand ud på den ryddeplads og smed de tiloversblevne grene ind på den dyng, der skulle blive gummigedens næste mundfuld. Og der var meget – rigtig meget, så da Jens Warming lidt op ad formiddagen serverede kaffe med hjemmebagte boller, var der mulighed for en velfortjent pause.

Efter kaffepausen gik det ufortrødent videre. Der var stadig meget, der skulle nås. Lars havde helt fra starten det store overblik og vidste, hvorledes det hele skulle gribes an. Som formiddagen lakkede mod enden blev dyngen på bålpladsen stadig større og mængden af tiloversblevne træer mindre. Og da det blev frokost, var der kun så få rester tilbage, at de kunne køres væk med en trailer.



Undertiden så det helt uoverskueligt ud – men der var styr på det hele.



Efter endt arbejde var grundejerforeningen vært ved et par sandwiches og en øl.

Alle var enige om, at det havde været en rigtig hyggelig formiddag, og at grundejerforeningen gerne måtte tage flere af den slags initiativer.

Freddy Wisler